

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



Φωτογραφίζοντας την Κωνσταντινούπολη

Χριστίνα Δράκου: «Η φωτογραφία είναι μεράκι»

ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΥΡΟΥ

«Κωνσταντινούπολη 551 χρόνια μετά» είναι ο τίτλος της έκθεσης της Χριστίνας Δράκου στην Φωτοδότη στη Λευκωσία. Οι φωτογραφίες αποτελούν μια οδοιπορική καταγραφή της σημερινής Πόλης και των ανθρώπων της, όπως φωτογράφισε με επιφύλαξη τη Δράκου. Η Δράκου ήταν στην Κωνσταντινούπολη για

την παρουσίαση έκθεσής της, σε συνεργασία με τον Ταϊροφωτογράφο Ταμέρ Χαρτεβίσγλου, και θέλεις να καταγράψεις το παλιό σπανακικό αυτό πρώτο της ταξίδι στην Πόλη. Οι συνθήκες, όμως, δεν ήταν ιδαίτερα ευνοϊκές, αφού είχαν προπολεμή τα τρομοκρατικά κτυπήματα και τόσο ο κόσμος δύο και η ίδια η φωτογράφης ήταν γενικά επιφυλακτικοί στη φωτογράφηση. Παρόλο παρόλο, μέσα από το σύνολο των εικόνων ξεχωρίζουν μερικές στιγμές επιτυχημένης καταγραφής της μοναδικότητας της Πόλης και της σημασίας που είχε το ταξίδι για τη Δράκου.

Η Χριστίνα Δράκου σπούδασε στη Γαλλία, εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βραζιλία, και, επιστρέφοντας στην Κύπρο, το 1982, άνοιξε τη δική της δουλειά, το Drakos Travel, ένα γραφείο με εξεδίκευση στο συνεδριακό τουρισμό. Μέσω της εργασίας της και των συνεχών ταξιδιών ανακάλυψε το ενδιαφέρον της για τη φωτογραφία, που έγινε η αγαπημένη της ασκολία. Έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα φωτογραφίες της σε πολλές εκθέσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο Εξωτερικό. Ήταν η πρώτη που έκανε έκθεση στην Φωτοδότη, που φιλοξενεί αήμερα την «Κωνσταντινούπολη». Έχει κυκλοφορήσει τρία λευκώματα, με ποι πρόσφοτο το Κοντινά Πλάνα - Close Ups (Εκδόσεις Αβάνη, 2002). Το ποι ενδιαφέρον απειδεί, όμως, τη Δράκου, που δηλώνει ερωτεύκτη φωτογράφου, ίσως είναι ότι πάντοτε χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις των φωτογραφιών και λευκώματων της για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι πωλήσεις από το πρώτο της βιβλίο, Το Ταξίδι, δόθηκαν στο κέντρο απεξάρτησης ναρκομανών Αγία Σκέπη στην Κύπρο. Το δεύτερο, το «Άγγελοι Φωτός», το 1999, δημιουργήθηκε ειδικά για το ίδρυμα Child

Focus, στο Βέλγιο, για να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση για το πρόβλημα της κακοποίησης παιδιών. Τα έσοδα από την έκθεσή της στην Κωνσταντινούπολη πήγαν σ' ένα ορφανοτοφερείο της Κύπρου. Ρωτώντας την πώς διηλέγει τα ίδρυματα που συναίνει, λέει, απλά, ότι συνήθως «ουμβάνει κάτι», έρχονται και με βρισκούν... Ανοίγει η πόρτα σε κάποια ανάγκη», κάποιοι που χρειάζονται τη βοήθεια της.

Πολυάσκολο και πολυταξιδεμένη, η Δράκου βρίσκεται την έμπνευσή της στο κάθιο γύρω της. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ έντονο στη δουλειά

της, με ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά. Η ίδια έχει δύο παιδιά. Αρχή της είναι ότι «η δημιουργία της είναι το ανείδοτο στο θάνατο», και πιατεύει ακρόβατα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι απλαντικό να έχουν ένα hobby, γιατί «η δημιουργία κρατάει τον άνθρωπο σε εγρήγορση, ανοικτό στη ζωή». Η φωτογραφία γι' αυτήν είναι πάγια απ' όλα μεράκι, και φαίνεται να την απολαμβάνει χωρίς να χόνται μέσα στις συνήθεις παγίδες της προβολής.

Η έκθεση θα παραμένει ανοικτή μέχρι και τις 15 Ιουλίου στη Φωτοδότη, Αθηνών 1, Λευκωσία. www.photodos.org.cy

