

# ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ

Συναντά την  
Κωνσταντινούπολη...  
551 χρόνια μετά. Τη  
φωτογραφίζει πιο  
πολύ στην ψυχή της,  
παρά στο χαρτί.  
Αποτυπώνει όμως με  
το φακό της 40  
στιγμές της. Αυτές τις  
στιγμές παρουσιάζει η  
Χριστίνα Δράκου στη  
Φωτοδό μέχρι τις 15  
Ιουλίου.

THE CHRISTINA DRAKOU

«Την Κωνσταντινούπολη προτί-  
μούσ να τη φωτογραφίσω και  
να την κρατήω στην ψυχή  
μου, παρά στο χαρτί. Κάποιες  
μοναδικές στιγμές της κράτωσ-  
αντην ψυχή μου. Δεν μπορώ να  
την με βεβαιότητα πως η συγκε-  
κριμένη ασύρματη φωτογραφία  
φέρει τη συνθήτικη υπογραφή  
μου».



551 χρόνια  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
μετά



Ηραν δύσκολο να κυκλωφορά. Επειπο να περιορίζοραι στις συνοικίες και χώρους με τουριστικά σχισθέατα. Πολύ θα πέθλα να πάω σε φωτογραφίες ή συνοικίες απομακρυστήνες από το κέντρο της πόλης. Είναι δύσκολο, ιδιαιτέρα για μια γυναικα φωτογράφο να προσπαθήσει κάτι τέτοιο σε μια μουσουλμανική χώρα».



«Η χαρά γινόταν θλίψη σε όλη τη διαδρομή μου. Η Πόλη μου άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Φαίνεται πως τα έργα του Βυζαντίου δεν συντηρούνται όπως πρέπει. Αντίθετα κακοποιούνται...».





«Φτάνοντας στην Πόλη είχα μια φοβερή διάθεση να περπατήω, να την γνωρίσω, να την υπλοφέρω. Όμως τα συναισθήματά μου πάντα ανάμικτα. Στην Αγία Σοφία ένιωσα δυσθυμία. Αυτός ο υπέροχος ναός βρίσκεται σπίρερο, σε κατάσταση αποσύνθεσης...».



«Είχα πάντα τον πόθο να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Δεν πάταν για μένα ένα ταξίδι όπως όλα τα άλλα που έκανα για να γνωρίσω μια άλλη κουλτούρα και να βιώσω πώς ζουν άλλοι άνθρωποι. Εκείνο που μετρούσε για μένα στην Κωνσταντινούπολη πάταν η επιστροφή στο 1453 μ.Χ. Αυτό το ταξίδι είχε καταντήσει πάθος και πόθος μαζί...».